

NODIGT U UIT VOOR DE VORMINGSVOND met als ONDERWERP

**“ Moments, een verhaal van een terugkeer ”****Marc T'Syen**

Marc is geboren in een arbeidersgezin. Met een passie voor het beeld trok hij als 17-jarige in het begin van de jaren '70 naar Londen. Daar is hij terecht gekomen in de wijk Bromley, de geboorteplaats van Londense punkers en de wijk waar Bowie opgroeide. Verdiende geld met verschillende baantjes, het eten en de huur moesten toch ook betaald worden nietwaar! Na een ontmoeting met Malcolm McLaren (manager van de Sex Pistols) ontmoet hij de Londense fotograaf David Bailey. Dankzij Bailey ontmoet Marc T. fotograaf Cecil Beaton, waarvoor hij gedurende 3 jaar als assistent werkt. Met Beaton heeft Marc T. veel ervaringen op gedaan met studiowerk, decorbouw, lichtopstellingen en filmsets en wordt de basis van zijn fotografie bepaald.

Veel korte reizen in Europa voor reportagewerk. Half de jaren '90 had hij genoeg van dat drukke leven en is naar Milaan getrokken, het centrum van de modewereld.

In 2018 is hij teruggekomen naar zijn geboortestad Antwerpen. Nog steeds werkt Marc veel in eigen studio, maar ook op locatie. Onlangs heeft hij ook een fotoboek “Moments” uitgegeven.

**Dinsdag 8 maart 2022 om 20u**  
**'t Zonneputteke, De Ster, 2980 Zoersel**

**Inkom 3,00€**

**In samenwerking met Fotoclub Obscura**  
en

**BREED  
BEELD**