

NODIGT U UIT VOOR DE VORMINGSVOND met als ONDERWERP

## Een verhalende “beeldmaker”

**Martijn van Oers**



Martijn van Oers (43, Breda) is een Nederlandse beeldmaker wiens werk met regelmaat in binnen- en buitenland gepubliceerd wordt. Fotografie is voor Martijn een medium om verhalen te vertellen. Geen sociaal geëngageerde reportages, maar luchtige, soms komische beelden die meer vragen oproepen hoe langer je er naar kijkt. Zijn serie “Wolfram’s Urban Adventures” staat bol van beelden die tot in de kleinste details in scene zijn gezet. Tijdens zijn presentatie zal hij tonen hoe dit soort beelden tot stand zijn gekomen en wat er bij komt kijken om een foto tot een verhalend geheel te maken. Ook zal hij zijn serie “Dop en Roos: een verhaaltje over vriendschap” tonen en uitleggen hoe één foto uitgroeide tot een serie die op internet “viral” ging.

**Dinsdag 10 maart 2020 om 20u**  
**’t Zonneputteke, De Ster, 2980 Zoersel**

**Inkom 3,00€**

**In samenwerking met Fotoclub Obscura en**